



Årsberetning 2023

Blushøjspejderne

Gruppeledernes beretning for 2023



Det har været et dejligt spejderår 2023 - med gode ture og lejre. I gruppen har vi haft fælles ture som oprykningstur - i år med søspejd-aktivitet - i august, og juletur i november. Begge dele lykkes, fordi der er så mange frivillige kræfter i Blushøjspejderne, som løfter i flok. Så det er en fornøjelse at være afsted på gruppetur!

Når det er sagt, så kunne vi godt ønske os, at vi var lidt bedre til at komme afsted på ture sammen med de andre blå spejdere på Amager - nemlig i det fællesskab som hedder "Amager Division"! Her mødes grupperne fra Amager på tværs, og det så synligt at vores spejdere fra

Dragør får en stor gevinst ud af at møde det større fællesskab af spejdere! Nye venner, flere venner, sjov, hygge og spejderløb - på den lidt større klinge end 'hjemme' i gruppen!

Det kan vi anbefale - og det slår vi et slag for, at flere kan få lov at opleve!

Tak til jer alle sammen!

Vi kan ikke sige det for mange gange - eller takke nok for - at alle jer som stiller op uge efter uge på de ugentlige spejdermøder, I holder vores spejdergruppe svævende!

Det kan til tider være lidt hårdt, f.eks. i de lange, mørke vintermåneder, at finde gejsten til at få gang i kolde udendørs spejdermøder med sjove, hittepåsomme, friske og kreative aktiviteter!

Men hvor er det fedt at se resultaterne i form af de sjove stunder, de vellykkede aktiviteter - at se vores børn og unge være en del af magien til spejder! Se bare billederne på de næste sider!

Sund forening

Blushøjspejderne har en mangeårig tradition bag sig. Alligevel har vi fornyet os, ikke mindst siden 2013, hvor to gamle spejderforeninger i Dragør lagde sig sammen og blev til Blushøjspejderne!

Men vi skal fortsætte med at tænke endnu mere nyt! Vi må forsøge at appellere til endnu flere frivillige, for der er masser af børn, der gerne vil være spejdere. Det skal være nemt at være leder hos os, og det skal være spændende og udfordrende at være spejder.

Idéer og tanker om fornyelse, nye ture og aktiviteter, tanker om planlægning og grej - alle indspark er velkomne, skriv gerne til gruppen@blushoespejderne.dk.

I 2024 har vi også et mål om, at så mange som muligt at vores spejderledere kan komme på kursus og få inspiration. Fællesskab, venskab, gejst og glæde, det er sådan vi skal værne om spejderånden!

Med spejderhilsen til jer alle
Hans Henrik og Christina

Familiespejd ca. 3-6 år

2023 har været et spændende år for familiespejderne. Vi startede med familiespejdmærket, hvor vi snittede pinde og ristede skumfiduser, lavede bål, sang bålsange og fokuserede på grundlæggende spejderfærdigheder som bål- og kniv-sikkerhed. Vi havde også et madmøde, hvor vi lavede skovsuppe og pandebrød over bål.



Woop og Pandaløb

I april brugte vi Woop-appen i Kongelunden til at finde dyrespor og ingredienser til pandekager, som vi lavede over bål. Flere familiespejdere

deltog også i pandaløbet, som blev en sjov og regnfuld dag, hvor spejderne fortjente det flotte pandaløbsmærke.

Familiespejd



Fantastisk overnatning

Den 3.-4. juni havde vi en uforglemmelig overnatning på Kongelundsfortet. Vi overnattede i shelters og telte, lavede mad over bål, og deltog i skattejagt og fælles madlavning. Spejderne fik udesovermærket efter en fantastisk oplevelse med godt vejr.

I forsommeren fangede vi små havdyr ved Det Maritime Hus ved Dragør Fort som en del af halutudsemærket, hvor vi lærte om de små dyr og satte dem fri igen.

Spejder



Jord til bord - og Halloween

I efteråret tog vi jord-til-bord-mærket, hvor vi medbragte mad fra vores haver og lærte om, hvor den mad, vi spiser, kommer fra.

Vi fejrede Halloween ved at snitte græskar og lave bål, hvor vi ristede græskarkerner. En hyggelig og kreativ aktivitet for alle.

Farvel 2023 - goddag til 2024!

Vi modtog mange nye spejdere i 2023 og tog derfor familiespejdmærket igen i efteråret, hvor vi fokuserede på grundlæggende spejderfærdigheder og på at lære hinanden at kende.

Årets juletur var en fantastisk oplevelse med masser af sjove aktiviteter og sammenhold.

Til sidst startede vi på legemestermærket, som vi afsluttede i det nye år, en spændende afslutning på et aktivt år.

Tak til alle familiespejdere, forældre og ledere for et fantastisk år. Vi ser frem til nye eventyr i 2024.

Mikrospejderne ca. 6-8 år

I foråret 2023 var højdepunkterne for mikroerne:

- Sansekendermærket
- Gør en god gerning-mærket
- Spis naturen-mærket
- Weekendtur til Hesselbjerg-hytten i Ganløse
- Cirkusartistmærket
- Madmøder



Sansekender

I januar 2023 lagde mikroerne ud med sansekendermærket. Det var noget, der hittede. For det betød blindsmagning af et bredt spænd af madvarer. Det var så populært, at det blev en ganganger på flere møder.

Men vi fokuserede også på de øvrige sanser med balanceøvelser på et ben, at identificere skovens dufte, og prøve forskellen på at lytte til musik med og uden ørepropper. En aften var vi også på stranden og tegne lyd kort.

Den gode gerning

Næste forløb var "Gør en god gerning". Her var mikroerne ude at samle affald i nærområdet. De skrev hver især et brev til én, de ville gøre glad og tegnede desuden en god gerning, som de selv skulle udføre inden for en uge derhjemme. Og vi brugte en del tid på at klippe/kliste



påskepynt og lave perleplader samt optage en forårshilsen. Både video og papirpynt og perleplader blev overrakt til de ældre beboere på plejehjemmet Enggården.

En enkelt aften under affaldsindsamlingen oplevede en af patruljerne ved et tilfælde, hvordan man kan hjælpe et menneske, der er faret vild, da mikroer og ledere hjalp en ældre demensramt dame op at stå og fik hende tilbage til plejehjemmet.

Mælkebøtter & ramsløg

"Spis naturen" blev næste forløb: Det gav anledning til ekstra mange madmøder - heriblandt blev der lavet mælkebøtte-quesadillas. Ligesom vi tog ud i Kongelunden og samlede ramsløg, som blev brugt til lækre æggekager.

I juni tog vi på hyttetur en weekend til Ganløse i den fede Hesselbjerghytte.



Mikrospejderne

Det var en fest. Der blev hygget, lavet snobrød og skumfiduser over bål. Om aftenen blev der læst MANGE godnathistorier - især Sallys far-bøgerne.



fællesshow for foden af Blushøj med opvisning, som blev filmet og delt med forældrene.

På oprykningsturen rykkede halvdelen af mikroerne samt de fleste mikroledere op til ulvene.

5 kilometer og cirkus

De superseje mikroer tog 5-kilometermærket på turen, da vi vandrede til og fra Buresø. Badetøjet var medbragt, så halvvejs fik mikroerne sig en dukkert. Der var også skattejagt med kodning og masser af god mad.

Sidste forløb før oprykningsturen var Cirkusartist-mærket. Vi skulle hilse og sige, at der gemmer sig mange kreative artister og gymnaster i mikroerne. Forløbet mandede ud i et stort



Nye ledere hos mikroerne

I efteråret 2023 overtog et nyt lederteam i Mikrospejder. Vi brugte den første tid på madmøder, hvor vi lærte hinanden at kende på kryds og tværs, og lavede en masse bål og mad. Så lavede vi nye patruljer og brugte efteråret på at tage knivmærket og en god kammerat.

Mikrospejderne



Med knivmærket brugte vi god tid på at lære hvordan man håndtere en kniv, og at man skal huske at være opmærksom på sine omgivelser. Spejderne snittede blandt andet deres egen snobrødspinde pyntet med seje figurer og navneskilt. Og så fik vi selvfølgelig brugt pindene til en omgang spejderhotdogs!

Året der gik 2023 - Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps



Krydsede lava-floden

Med en god kammerat mærket viste spejderne, hvordan man passer godt på hinanden og de var megagode til at give hinanden plads. De var desuden gode til at samarbejde - blandt andet da de skulle krydse "lava"-floden sammen. Derudover var vi selvfølgelig repræsenteret på gruppens juletur i november.

Vi sluttede året af med julehygge, hvor spejderne i patruljer var på orienteringsløb, hvorefter der blev hygget om bålet med æblegløgg og pebernødder.

Hilsen Mikroteamet



Ulvene ca. 8-10 år

Efter de første mørke måneder i starten af året, tog tre seje ulvespejdere på divisionsturnering, og



de havde en dejlig tur. Det var flere konkurrencer, og "de blonde piger" tog andenplads i madlavning, som var en hjemmelavet lagkage.



Sommerlejr

Sommerlejren var sammen med juniorerne og der var fire piger med, som havde nogle skønne dage hvor de fik en masse med hjem i rygsækken. De fik prøvet at sejle i kano, at arbejde med en såkaldt kodekasse, og de fandt ud af hvad man kan spise fra naturen i området. Der blev også tid til en masse hygge og god mad over bål.



Ulvene

Efterår og nyt lederteam

Ulvene fik nyt lederteam efter oprykningsturen i august 2023. I efteråret var højdepunkterne for ulvene:

- Ryste-sammen
- Kniv- og Savbeviser
- Førstehjælpmærket 2 (mini)
- Juletur
- Julehygge i december
- Madmøder



Vi begyndte efteråret med at prioritere ryste-sammen, da nyoprykkede og rutinerede ulve skulle lære hinanden at kende. Også flere nye ansigter kom til. Det er vi glade for. Madmøderne har blandt andet budt på fladbrød, arme riddere og pandekager over bål.

Første forløb blev knivbevis for de nyoprykkede ulve og savbevis for de ældste ulve.

Vi terpede sikkerhedsregler, og snittede og savede derudaf. Snobrøds-

Ulvene

pinde, en mus, en fløjte og et kongespil blev produceret undervejs. Det var en fryd at se, så fokusede ulvene var. Forløbet kulminerede med tip-en-13'ertest om korrekt brug af kniv og sav. Alle bestod.

Besøg på brandstationen

Herefter blev næste forløb Førstehjælp 2 (mini). Vi lagde ud med at lære hvordan man vurderer en tilskadekommen, øve stabilt sideleje på hinanden og lave rollespil med simulering af alarmopkald med telefon. Hvor én leder var alarmcentral og ulvene på skift spillede tilskadekommen og førstehjælper.

Under forstuvninger og brud talte vi om, hvad man kan gøre midt ude i naturen - og bruge tørklæde og spejderuniform som slynge.

Vi fik en unik mulighed for en rundvisning på brandstationen i Store Magleby, så der tog vi op på et af møderne. Det var megasejt at tale med en rigtig brandmand, som viste køretøjer og fortalte om hjertestarter. Ulvene fik også lov at prøve den store brandsprøjte.

Vi rundede førstehjælpsforløbet af med et



møde om trafikikkerhed. Herunder æg med og uden minihjelm, sikkerhed på cykel samt i en bil - lys, reflekser, sikkerhedstrekant, haveriblink, førstehjælpskasse og reflekseveste.

Juletur for store og små

En del af ulvene var med på Blushøjspejderne juletur. Det var som altid en fed oplevelse at se de små og de store spejdere

i samspil. Vi ledere var imponerede over, hvor flot ulvene tog det at være væk hjemmefra. Og fra ulvenes side skal lyde et kæmpestort: Tak for mad til madholdet. Ulvene er især sovse-fans.

I december har vi julehygget, lavet krea, bagt æbler over bål og haft juleafslutning med billedlotteri, pakkespil og bytning af Valdes Jul-kort.

Spejderhilsner fra ulvelederne



Juniorer ca. 10-12 år



da Vinci-bro og forhindringsbaner. Efter påsken havde juniorer fået nok af rafter - så vi tog i stedet mærket "Trangia-champ" og lavede gryderetter, pizzaer og kager over trangia gasblus - alt blev så godt at det kunne spises!



Juniorberetning 2023

I marts 2023 var vi på en super tur til vores feriehytte "Reden". Vi byggede gynger og tømmerflåde med de lange rafter, gik en meget lang tur rundt om Fredensborg slot og drengene drillede pigerne, som drillede tilbage.

Frem til påske stod den på mere sjov med rafter - juniorerne tog mærket "bygherre" og lavede

Juniorer

I slutningen af maj holdt vi møderne på Kongelundsfortet og trænede til divisionsturneringen - vi lavede mad på bål, byggede bivuak og lavede bænk med rafter (rafter igen!). 20. juni havde vi sommerafslutning med lege og pølser på grill.



Sommer, lejrLiv, pizzaer!

Sommerlejren gik til Næsbycentret. Et herligt sted midt på Sjælland. Her havde vi lejrLiv med mange andre spejdere, gode aktiviteter både på søen og på "land". Bagte pizzaer i stenovn, var på kanohike og meget mere.

Efter sommerferien fik vi en ny, ung leder i teamet - Hannah fra trop, som kunne tænke sig at prøve at være leder - og det er hun ret god til!

Vi havde vi et møde, hvor ulvene kom på besøg og et møde, hvor vi juniorer var på besøg hos tropen - for at mødes inden oprykningen.



Juniorer

Oprykning uden regnskyl

Oprykningsturen til Kongelundsfortet gik usædvanligt godt - for en enkelt gangs skyld var det ikke regnvejr! Ungerne blev godt blandet og oprykkerne til juniorer fik en uhyggelig indvielse, hvor der blev indtaget drageblod og dragekød i mørke...

I september holdt vi møderne i Kongelunden og blev supergode - eller endnu bedre - til mad på bål, orienteringsløb, knob og knuder og kniv,



økse og sav - vildt spejderagtigt! Frem til juleturen gik møderne op i hat og briller - på et møde var der ikke nok ledere og på det næste møde kom der ingen spejdere - de var allesammen ude og trick-or-treat'e til Halloween.



Vintertid

Juleturen i Kongelejren var helt fantastisk. Spejderne krydsede fjorden i hjemmelavede sejlskibe, kæmpede mod grimme jætter og fik flæskesteg med kartofler. Og drengene drillede pigerne, som drillede tilbage...

Frem mod jul tog vi det mærkelige mærke "Vild ro", hvor spejderne lærte noget om sig selv og om det, at være sammen om aktiviteter. Juleafslutningen var som sædvanligt i hytten (ved siden af de mange juletræer) hvor vi spillede banko og spiste vafler - og hvor vi vemodigt sagde farvel til vores leder Helena, som stoppede som spejder og rejste til USA.

Efter nytår har vi taget mærket "kodeløbet" hvor vi har skrevet og læst kodede beskeder, været på kodeløb og har oplevet støj i koderne.

Spejderhilsen fra Juniorteamet, som nu består af Hans Henrik, Per, Peter, Hannah, Bjarne og Stefan - når han ikke er på skole i Jylland.

Troppen ca. 12-16 år

Gennem 2023 har troppen været aktive på:

- Divisionsturneringen
- Sommerlejr på Djursland
- Efterårsdivisionsturen
- Adskillige Fælles Divisions tropsmøder
- Nathejk
- Gruppens egne arrangementer



Sommerlejr

På vores sommerlejr overnattende vi i nogle nedlagte sovevogne fra DSB, der blev forpagtet af en lokal forening kaldet "Djursland for fulde damp".

Igennem ugen oplevede vi en hel masse: Vi besøgte Kalø Slotsruin, kørte på skinnecykler på en nedlagt jernbane-strækning, besøgte Aarhus Spejdermuseum og museet Den Gamle By, samt Værkstedsmuseet.

Sommerlejre var en stor succes med nogle anderledes aktiviteter, end det man normalt forbinder med det traditionelle spejderarbejde.

Troppen

Efterårstur med Amager Division

På Efterårsdivisionsturen havde vi et tema som var inspireret af TV-programmet Stormester.

Der blev spejderne blandet i patruljer på tværs af Amagers mange spejdergrupper, og i de blandede patruljer skulle spejderne løse opgaver - og det handlede meget om at "tænke ud af boksen".

Alt i alt har det været et godt år med mange gode oplevelser.

Spejderhilsen
Tropsledelsen



Seniorer

Klan Lunctus Cepe - 16-23 år

Igen i år har vi som klan haft et utroligt stort antal aktive spejdere. Vi har i snit på turen været 10-14 afsted, og til de ugentlige møder været omkring 6-10, der er mødt op. Den helt store ting for os i 2023 har været vores interrail tur gennem Europa. Vi var 13 klanspejdere afsted i 10 dage, hvor vi rejste mellem 4 lande. Udover Interrail har vi igen afholdt vores årlige oprygnings tur SPLAT (Senior planlægnings aktivitet tur) hvor vi havde tre spejdere der rykkede op i klanen. Ydermere har vi været repræsenteret på gruppes fællesture, været hjælpeledere til Troppen på deres divisionsturnering, stået for aktivitet til "skæg og blålys" og deltaget som fangere på Nathejk.

Interrail

Turen gik til 4 lande hvor vi boede, dog kom vi igennem en del flere på vores rejsedage. Originalt var det planlagt at første stop var Budapest, Ungarns hovedstad. Det er en flot historisk by som er kendt for bl.a. sine varme bade, som vi også besøgte. Dernæst gik turen videre til Ljubljana i Slovenien. Det var en interessant by med meget at byde på, dog var det naturen i Slovenien, der virkelig var oplevelsen værd. Efterfølgende rejste vi til Verona i Italien, hvor vi brugte tiden på bl.a. at se deres Arena fra romertiden og tage ud og bade i den smukke Gardasø. Så skulle næste stop have været Prag, det blev det også bare med en enkelt overnatning i München grundet storm og forsinkelse. Dog fik vi alligevel et par gode dage i Prag inden turen gik hjemad.



Møder

Vi har også afholdt vores ugentlige møder, nogle har bare været hyggemøder, hvor vi bare har nyttet hinanden selskab. Andre har vi lavet nogle lidt vildere ting. Vi havde et "udstopningsmøde" hvor vi prøvede at udstoppe krager. Derudover har vi haft

et klatremøde, hvor vi har været i klatrehal. Vi har også afholdt et orienteringsmøde i kongelunden, hvor vi lavede orienteringsløb og bålhygge. Så har vi også deltaget i flere fælles oprygningsmøder i hytten og sidst men ikke mindst, har vi også haft et møde, hvor vi kælkede og lavede sneboldskamp.

Spejderhilsen - Lunctus Cepe

Nathejk

Igen i år lykkedes det os at skaffe pladser som fangere på Nathejk. Årets tema var det Okulte og vi fik fornøjelsen af at fange nogle tropsspejdere iført kutter. Vi var stærkt repræsenteret med 2 fangerhold.

Vinterhejk

Vi var også afsted på Vinterhejk i 2023, turen gik til Jylland hvor vi på vores tur kom forbi Kulsø Spejdercenter, hvilket var ret nostalgisk for flere af os, da det for en del af os var der vores første rigtige sommerlejr gik til for mange år siden.



Blushøjstemning...



- Når vi samles om lejrbalet på oprykningsturen!



- Når Odin og Odin lægger vejen forbi!



- Når gudinderne (Lisbeth, Ingrid, Tina) er på post!



- Når Brian starter bålfadet op på Kongelundsfortet!



- Når juniorerne holder jule-banko!



- Lisbeth og Mette laver gryderetter!



Blushøjstemning...



- Når Bjarne står for havregrøden!



- Når Amager Division kalder os sammen til Skæg & Blålys på en lun sommeraften i juni!



- Når Anne støber og sælger lys til fordel for Blushøjspejderne!



- Når vi oplever lunt november-vejr på juleturen :-)



- Når Bjarne og Stefan kommer i julestemning!



Bestyrelsesformandens beretning



Dragør, februar 2024

Farvel spejdere!

Min tid som forperson er slut.

Jeg stopper fordi jeg er valgt ind som forældre-repræsentant i bestyrelsen, men jeg har nu ingen af mine børn i foreningen. Begge mine drenge er stoppet, for et stykke tid siden endda, og derfor er fundamentet for min plads i bestyrelsen ikke tilstede. Rollen var til låns, og det er et privilegium at have haft den.

Her kommer en lille beretning, en slags afslutningstekst, som det er en stor fornøjelse at skrive.

Først skal vi sammen takke spejderlederne, nye som ikke nye, unge som gamle, dem der har været her længe og dem der prøvede det af, men som alligevel ikke blev. I er foreningens ryggrad, foreningens kontinuitet, tradition og sjæl.

Så skal vi sammen takke spejderne. De børn og unge der tager del i fællesskabet, i spejderlivet og i oplevelserne. I er foreningens hjerte, fart, energi, ånd, vilje og mod.

Til sidst en kort tak til bestyrelsen. I er en herlig flok. I hører til de to første grupper, plus et antal forældre, som jeg selv. I bestyrelsen får man ikke energien fra den friske luft, fra ungerne tumlen eller fra en vabel man alligevel ikke lod bestemme over sig. Man energien fra dem der sidder ved siden af en, og fra visheden om at man hjælper foreningen til at trives lidt bedre.

Jeg glæder mig på vegne af den person der skal overtage forpersonsposten i foreningen Blushøjspejderne. Det er en forening i topform: Økonomien er sund. Lederne er stolte. Spejderne er mange. Det er ikke min fortjeneste. Det er lederne, spejdernes og bestyrelsens fortjeneste.

Som formand har jeg villet nogle få grundlæggende ting. Jeg har insisteret på at der skal være plads til at være frivillig. Det betyder at der skal være god plads til de dele af ens liv der ikke angår foreningen. Hvis man lykkes med det, så brænder engagementet ikke ud. Jeg har været nysgerrig på hvordan vi kunne få så mange som muligt af vores penge til at være aktive for vores medlemmer. Jeg har haft en idé om at vi ikke glæder nogen ved at have en stor bunke penge på kontoen.

Så inden for rammerne af ansvarlig opførelse, så har jeg opfordret til at der blev indkøbt, støttet, lært og brugt. Endeligt, så har jeg gerne villet bidrage til at det kommende hytteprojekt. Det har kostet tid og tanker. Måske mindst af alt mine, men afgjort fra det hold af dedikerede hytte/penge/velvilje-skabere som findes i foreningen. Hvis jeg har bidraget med lidt humør, optimisme og tiltro til at foreningen har skuldre til at bære et projekt der er relevant for hele byen, så er jeg glad for det.

Der er også to ting som jeg har villet, som jeg ikke har gjort, eller gjort færdig. Jeg ville gerne have præsenteret en bestyrelsesforretningsorden for generalforsamlingen. Altså et sæt af nedskrevne regler og principper, der selvfølgelig er til forhandling, men som i en lang række situationer guider en bestyrelse til at gøre det bedst mulige.

Jeg håber at i vil samle op på det arbejde der ligger. Endeligt ville jeg gerne have arbejdet målrettet for at åbne foreningen og spejderlivet op for flere børn i Dragør. Jeg kan være bekymret for om alle børn føler ret til at overveje at gå til spejder, eller om det i nogle henseender bliver set som en lidt lukket klub. Spejderne har meget, og dem der har meget skal give meget.

Tak for tiden som forperson - Mikkel

Find Blushøjspejderne

- www.blushoejspejderne.dk
- Facebook - søg på "Blushøjspejderne"
- På mail:
gruppen@blushoejspejderne.dk
eller til bestyrelsen:
styrelse@blushoejspejderne.dk



Tak for et dejligt spejderår!

