

Årsberetning 2017

Blushøjspejderne



Gruppelederens beretning



Når vi ser tilbage på 2017, er det Spejdernes Lejr, der står som årets spejdermæssige højdepunkt. Her mødtes vi med 37.000 andre spejdere fra Danmark såvel som fra mere end 40 andre lande til en fantastisk uge på Kær Vestermark nord for Sønderborg..

Spejdernes Lejr 2017

På sådan en lejr får man rigtigt fornemmelsen for, at "spejleri" er en verdensomspændende bevægelse, men også på vores egne arrangementer bliver vi flere og flere. Og vi mærker også en stor opbakning i forældre kredsen. Det så vi bl.a.

på vores oprykningstur i august hvor vi havde mere end 75 forældre og søskende til spisning på Kongelundsfortet til et glimrende traktement leveret af vores "forældremadhold".

En tak til forældrene

Samme madhold var traditionen tro også i sving på årets juletur til Gillastig i Skåne, hvor vi med firs deltagere satte ny rekord. Hvilket gav lidt udfordringer pladsmæssigt! Der er ikke så mange store hytter, men her til 2018 har vi booket Kongelejren i Nordvestsjælland, som har plads til 110, så vi er klar til endnu flere.

I det hele taget har vi meget at takke jer forældre for. Ikke mindst i forbindelse med juletræssalget, som igen har givet os et fantastisk økonomisk tilskud til gruppens økonomi. Når I deltager i vores aktiviteter eller giver en hånd med, styrker I det fundament, som gør det muligt at så mange børn og unge kan være aktive i det daglige, i weekender og på sommerlejre. Tusind tak!

Mange flere spejdere

Og som tallene jo viser går vores medlemstal støt i vejret. At være en stor gruppe giver mange fordele, men også en del udfordringer: Flere spejdere kræver flere frivillige ledere. Vi er heldigvis lykkedes med at få en del nye ledere ind fra forældreside. En stor velkomst til jer her. Og vi kan altid bruge flere.

Gruppelederens beretning



Mere spejd - mere plads

Flere spejdere kræver også mere plads. Gennem flere år har vi arbejdet for at kunne få en ny spejderhytte. I 2017 fik vi en principiel godkendelse fra Dragør Kommune af en ny spejderhytte, og vi opnåede også accept fra fredningsmyndighederne på at måtte bygge større på Engvej 3.

Endelig kunne vi i juli 2017 indsende en ansøgning til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og her venter vi fortsat i spænding på en afgørelse, om fonden vil støtte vores hytteprojekt. Vi håber snart at kunne informere nærmere om dette.

Udvikling som stor spejdergruppe

Af de tolv blå spejdergrupper der findes på Amager er der kun 3 med over 100 medlemmer. Så vi er også i "nyt territorium" her.

Vi har derfor startet et udviklingsprojekt med støtte fra en konsulent fra Det Danske Spejder-



korps. Med flere medlemmer og flere nye ledere er "sådan plejer vi at gøre" ikke så "operativt". Vi har på årets planlægningstur for ledere og seniorer påbegyndt en formalisering af både praktiske arbejdsgange såvel som stolte traditioner og "best practice" i form af en "Gruppehåndbog".

Det har meget store fordele at være mange: Det er sjovere både som spejder og leder at være afsted på tur eller lejr, og det giver mulighed for større og bedre aktiviteter og arrangementer. Og 2018 vil også byde på gode sommerlejre og

masser af andre ture. Og længtes du tilbage til Spejdernes Lejr? Det er endnu ikke formelt vedtaget, men typisk har korpslejre og fælles korpslige lejre ligget hvert femte år, så mon ikke det bliver i 2022 vi mødes flere tusinde på en mark et sted i Danmark?

Med spejderhilsen

Hans Henrik Gabelgaard
Gruppenleder, Blushøjspejderne

Mikrospejderne

ca. 6-8 år



I det første halve år af 2017 har mikroerne haft fokus på at udvikle vores spejderfærdigheder. Vi lærte bl.a. hvordan man laver mad over bål, forskellige knob og hvordan man er den bedste kammerart.



Vi har gået 5 kilometer og efterfølgende overnattet i hytten, vi lavede pizza over bål og for mange var det første gang de sov ude.

I sommerferien deltog tre mikroer, sammen med resten af gruppen, på spejdernes lejr 2017 hvor vi fik en masse nye oplevelser. Vi prøvede bl.a. verdens største hoppeborg og deltog i pudekamp sammen med flere 100 børn.



Mikrospejderne



Spejdernes Lejr 2017



spejder kræver, at man hilser på alle og lærer hinanden at kende.

Der blev lavet navnerunder, bygget huler i skoven, leget "Dinosaur-leg", brugt knobtov og meget meget mere. Alt i alt, øvelser der giver indsigt i hinandens styrker, sammenhold og samarbejde.

August måned bød på oprykning fra mikrospejder til Ulvene. Således blev der plads til en hel del nye mikrospejdere. Sammen med dem kom der også nye voksne, der skulle overtage gruppen og sørge for, at de helt unge i blushøjspejderne fik en bred og spændende spejderoplevelse.

Som introduktion blev mikroerne klar over, at spejdere hilser med venstre hånd, og det at være

Mikroerne gik gennem efteråret 2017 med masser af oplevelser omkring hvad en god kammerat er og hvordan man tager hensyn til hinanden. Det resulterede i mikroernes første mærke: "En god kammerat". Vi brugte tid på at spille rollespil for hinanden, tale om hvordan man skal opføre sig og alt i alt lærte gruppen hinanden at kende, hvilket gav et solidt fundament for den store gruppe af børn. Og gruppe ER stor.

Mikrospejderne



Efter et par måneder var vi nødsaget til at indføre venteliste hos mikroerne, men ventelisten opdateres med jævne mellemrum, så vi forsøger at komme ønsket om at blive spejder i møde.



Godt nok var vi udfordret vejrmæssigt og i forhold til, at vores bus holdt et stykke fra hytten. Alle udfordringer blev løst i stiv arm og vi var nogle stolte voksne der vist nok følte os lidt forkælede over at have mikroer med, der "kunne selv" langt hen ad vejen.

2018 har indtil videre budt på endnu et mærke - "Håndværkermærket". Her blev der arbejdet med træ, læder og stof.

Udover arbejdet med mærker, navne, knuder og knob, mad og alt muligt andet, bliver vores mikrospejdere udfordret i diciplinen "Demokrati".

Første mandag i hver måned er "mad-mandag", her laver vi bål og udfordrer os selv som spejderkokke. Vi har lavet alt muligt, fra stegte bananer til snobød og nogle gange går det godt og andre gange knap så godt. Men vigtigst af alt er, at vi giver os selv lov til at lave fejl og det udvikler både børn og voksne.

I november deltog 14 mikrospejdere ud af 23 på vores berømte juletur. Det anser vi for en succes, eftersom mange af børnene ikke havde prøvet at sove ud før. Den tillid blev vi voksne vist og alle havde en rigtig sjov tur.

Ind imellem får de unge lov til at tage fælles beslutninger om lege og aktiviteter og det er de rigtig gode til. Ofte kræver diciplinen, at man diskuterer og indimellem bliver man overrasket over at man ikke "får ret". Men det er netop dét, der giver en harmonisk gruppe, at man kan finde frem til fælles løsninger. Det kan man godt, selv om man kun er 6-7 år gammel.

2018 byder på en personalemæssig udfordring. I uge 8 rykker 3 af 6 voksne fra mikrodelen op til Ulvene, der har savnet voksne i lang tid.



De glæder sig meget til at komme i gang og give en hånd med hos Ulvene, og vi er glade for at kunne hjælpe og heldigvis for os i mikrodelen, står der voksne i forældregruppen, der har mod på spejderlivet og dem byder vi naturligvis velkommen.

Vi glæder os til resten af sæsonen frem mod sommer 2018, nye aktiviteter og nye ansigter.

Med hilsen

**Anne, Jacob, Lisbeth,
Clayton, Kezia og Kim**

Ulvene



ca. 8-10 år



Der har været godt besat i ulvegrenen hele 2017 og i lange perioder har vi været nødt til at oprette venteliste fordi vi ikke havde plads til flere børn. Det har medført en del larm på møderne og ind i mellem udfordringer med at sikre at alle børn får udviklet de spejderfærdigheder vi synes hører til aldersgruppen. I løbet af efteråret har der været en del udmeldelser blandt andet begrundet i larm på møderne.



Lederbemanding

Frem til og med spejdernes lejr var Lise, Kim og Esben ledere i ulvegrenen med god assistance fra Asger og Lukas fra troppen. Efter spejdernes lejr er Kim rykket til Mikrogrenen som stod uden lederbemanding og Esben holder pause fra spejder. Det har givet plads til Cecilia, som sammen med Lise, Asger og Lukas har holdt ulvemøder siden august.

I ulvegrenen arbejder vi med DDS's arbejdsstof og de forløbs- og færdighedsmærker, der hører dertil. I 2017 har vi taget pionermærket (besnøring og knob), knivbevis, savbevis, klar dig selv,

kammaratskabsmærket og udeliv. Vi er lidt skrappe fra ledernes side, så man kan kun få mærkerne hvis man har været til møderne og kan vise at man faktisk godt kan finde ud af de færdigheder der forventes.

Divisionsturnering

I maj var vi på divisionsturnering med resten af yngstegrene fra Amagerdivision. Det var en god tur og selvom vi ikke vandt de store præmier, så gjorde vi vores bedste og fik lavet et par spændende lagkager på lagkageløbet.



Ulvene



Sommerlejr på spejdernes lejr

Årets højdepunkt for mange ulve var deltagelsen på spejdernes lejr, hvor vi udover det hyggelige lejliv brugte hver dag på at opleve spændende



aktiviteter sammen med de 37.000 andre spejdere, der var taget til sønderjylland. Vi klatrede i træer, byggede lego, var med til en kæmpe



aktivitet sammen med 2000 andre minier og ulve (som desværre nærmest druknede i regn). Vi snoldede hver dag! Og sluttede af med en hyggelig koncert sammen med alle de andre på lejren. Tak til de store spejdere som sørgede for at vores telt stod klar da vi kom.

Kongelundstur og oprykning

Efter sommerferien var der sædvanen tro oprykning for de ældste ulve på den årlige opryknings-tur til Kongelundsfortet. Ca. halvdelen af ulvene rykkede op og vi modtog også en stor gruppe fra mikroerne. På kongelundsturen havde nogle af



lederne planlagt et nyt koncept med forskellige aktiviteter, man kunne melde sig på. Det var meget populært og ulvene deltog i snitteværkstedet, bygning af tømmerflåder, pionerpost og mange flere ting. Helt efter eget valg.

Efterårstur med divisionen

Vi er på to ture om året med divisionen. Om foråret er der turnering, og om efteråret er det fælles spejderoplevelser, der er i fokus. I 2017 gik turen til Helsingør, hvor der ligger en fantastisk spejderhytte. Vi havde et sjovt dagsløb og skulle lave trylledrik af, hvad man kan finde i naturen (bare rolig de voksne tjekkede næsten alt der kom i gryden). Om aftenen var der et fantastisk lejrball med nogle rigtig sjove optrædender.

Juleturen

I år gik juleturen til Sverige, og trods meget ihærdige anstrengelser fra Lise og Cecilia, deltog der desværre kun otte ulve. Men disse ulve havde til gengæld alle tiders tur til Gillastugan på Söderåsen. Der var et rigtig juledagsløb med poster ud fra et juletema i det smukke landskab. Bagefter var der hygge med æbleskiver og film. For dem, der var interesserede, blev der endda tid til en vandretur til Liarna i selve nationalparken.

Hvad byder 2018 på?

I 2018 får vi flere ledere i ulvegrenen, som åbenlyst har lidt noget under at der har været så få voksne til de 25-30 børn, der ofte dukker op til

Ulvne



møderne. Vi har planer om at dele ulvene i to grupper en del af tiden, så 2.-års ulvene laver lidt sværere ting, og 1.-års ulvene for tid til at få de basale spejderfærdigheder på plads. Vi regner med at arbejde i patruljer, som fastlægges i den nærmeste tid.



Nogle af de færdigheder, vi ønsker at arbejde med i foråret, er bål-tænding, teltopslagning og gode arbejdsprocesser i patruljen. Det sidste, som måske lyder lidt tørt, dækker over vores oplevelse af, at mange af børnene har svært ved at arbejde i gruppe. Enten vil de helst bestemme alting selv, eller også venter de lidt passivt på at

blive sat i gang. Ingen af delene er særlig praktisk, når der f.eks. skal slås et telt op eller tændes et bål. Vi vil gerne, at børnenes tid i ulvegrenen gør dem mere selvstændige og ansvarsbevidste, så de i højere grad kan selv, når de rykker op til juniorerne, end da de startede i ulvegrenen.

**Med spejderhilsen
Lise og Cecilia**



Juniorer

ca. 10-12 år



Vores juniorhold i 2017 har haft en harmonisk størrelse.

Både før og efter oprykningen i august har vi været ca. 22 tilmeldte juniorer med et typisk fremmøde på omkring 18-20 spejdere.

Lederteamet har hele året bestået af Per, Hans Henrik og Christina, og vi er så heldige at have Bjarne som livline og back-up, når der er brug for en ekstra håndsækning.



I starten af året tog vi et af de nyere mærker: BRO - Balance, respekt og optimisme! Det handler om samarbejde og forståelse spejderne imellem. Alt fra kendskab til andre kulturer, konfliktløsning, team-building og kammeratskab arbejder man med i BRO-mærket. Resultatet var, at spejderne blev klogere på både verden, deres kammerater og sig selv.



Allerede i februar brugte vi spejdermøderne til at træne i klassiske emner som førstehjælp og knob. I februar kribler det for at komme mere udenfor på møderne, selvom det ikke er helt lunt og lyst endnu. Først i marts bliver det rigtig forårsagtigt.

Hele året har vi med jævne mellemrum givet patruljerne tid til at planlægge egne aktiviteter. De skal forsøge at blive enige om hvad der skal laves på et helt spejdermøde. Så skal der aftales en tidsplan, og hvem der står for de enkelte dele af aktiviteten. Det går ikke altid som forventet, men juniorerne lærer meget af processen.



Juniorer



som "Svenskerhøjene" og resterne af en vindmølle. Overnatning foregår i en af de flotte shelters, som vi booker via Skov- og Naturstyrelsen. Lørdag aften hyggede vi os med hotdogs og andet godt i skæret fra et hyggeligt bål i Pinseskoven.

Kongelundsfortet er genialt til vores april-program, hvor vi har rafter til rådighed og al den plads man skal bruge til pioner-arbejdet. Juniorerne træner ved at bygge grundlæggende konstruktioner som trebuk med brug af knob, 8-tals-besnøring



I marts afviklede vi nogle af de møder, som spejderne selv havde planlagt. Vi forberedte os også på juniorhejken, som traditionelt finder sted den første lørdag i april. Det er fantastisk at komme ud i det tidlige forårsvejr og få frisk luft og vind i håret. Vi gik lørdag formiddag fra hytten og ud over strandengene i rask tempo med fuld oppakning, hvor målet var at passere Søvang og spise frokost i starten af Fasanstien.

Videre ind i Kongelunden og ud på Fælleden, hvor vi ad en nøje planlagt rute opnåede at gå de 20 km, som er turens overordnede mål. Undervejs passeres forskellige elementer i landskabet



osv. De bliver meget begejstrede ved at opleve, at de bagefter kan kravle op i et tårn, de selv har bygget – eller hejse

Juniorer



fandt sted. Der er altid højt humør og god stemning, når vi mødes med de andre spejdere fra Amager. Der blev tid til et forrygende lejrball med både fællessange, sketches med grinagtige og "pinlige" optrin, samt et fælles kor, hvor man med forskellige hold og lyde opførte en kamel-karavane, der passerede med "kameldrivere" og flere andre lydeffekter. Vores juniorer havde en god tur og fik da også lidt præmier med hjem for deres indsats.

Juni var hurtigt gået med deltagelse i Skæg & Blålys på Amager Strand og hyggelig

en lampe i et "vippefy", som var årets opgave til divisionsturneringen.

I maj fortsatte vi træningen frem mod divisionsturneringen. Vi byggede bivuakker, gik på orienteringsløb og havde også et møde med tilberedning af mad over bål.

På divisionsturneringen skulle juniorerne sove i bivuak, som de selv havde bygget med deres patrulje. De dystede også i mad på bål og gik på løb i skoven ved Helsingør Hegn, hvor turneringen



Juniorer



sommerafslutning
med bål og snobrød.

Den spændende stemning forud for Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg var ved at indfinde sig. Heldigvis havde vi god deltagelse fra juniorerne på lejren.

Ingen tvivl om, at Spejdernes Lejr var et højdepunkt i 2017. En kæmpe oplevelse, bare det at være næsten 80 fra Blushøjspejderne afsted sammen – store og små blandt hinanden. Vores lejr var nøje organiseret, og lå som en by i byen i byen osv. Blushøjspejderne i kvarteret Kontrol-tårnet i byen Tårnet på Spejdernes Lejr med 37.000 deltagere fra hele verden.

Juniorerne sov i en kæde af tre orange patruljetelte sat sammen til en lang "tunnel". Det sparede plads på vores areal. Vi gravede bålsteder til madlavning, og til madtid kunne vi indtage skønne spisepladser i gruppens fælles spisetelt, hvor troppen havde bygget køkkenborde og -bænke.

Ugens oplevelser var mangfoldige: Besøg på store aktiviteter kaldet "rejsedage", rollespil med præg af eventyr og ridderkamp, aktivitet med kulsø-arbejde, hvor man borer i træ og samler det med nagler, tur til svømmehal og besøg i Sønderborg by, hvor vi også rundede havnen og så slottet og Dannebrog, der lå til kaj, lejrbaals-event, SMS-løb rundt i lejren, shoppeture til lejrens torv, besøg i vartegnet "Støvlen" og meget mere.



Juniorer



Onsdag var "borgmesterdag" og Dragørs borgmester lagde turen om ad vores lejrplads. Efter en hyggelig frokost i lejren og fremvisning af vores lokale kvarter, skulle han videre til lejrens spejderkonference for borgmestre. Aftenerne sluttede som regel med en hyggestund ved eget lejrball hjemme på pladsen, lidt sang og guitarspil og så kaldte poserne og godnathistorien. Tak til jer alle for en herlig lejr!

Så stod oprykning for døren, goddag og farvel til nye og gamle spejdere. Juniorerne fik besøg af ulvene og kunne selv besøge troppen. En god tradition, som giver tryghed for de spejdere, der rykker op til nye ledere og kammerater.

Årets oprykning kulminerede på Kongelundsfortet, hvor vi holdt weekendtur med hele gruppen. I år med særlige aktivitetsmoduler og et fantastisk og velsmagende traktement, som en gruppe af frivillige forældre havde kokkeret og grillet. Velbesøgt var lørdag aften med masser af deltagende forældre, hvilket dog gav et utilsigtet bagslag, da mange mindre spejdere pludselig gerne ville med deres forældre hjem sidst på aftenen. Det ændrer dog ikke ved, at dagen havde været en kæmpe succes, og så må der komme nogle tilretninger, hvis man gør noget lignende en anden gang.

Humøret var i hvert fald højt, og spejderne havde mulighed for at prøve tømmerflådebygning, mad i jordovn, træskæreri, orientering og meget mere.



Så bød vi velkommen til et fantastisk hold af nye spejdere fra Ulvegrenen. Herlige aktive juniorer, der kastede sig ud i at lære sav og økse nærmere at kende, og det foregik over en stribe skønne septemberaftener i Kongelunden.

Juniortur med divisionen i september - lune dage og længere lyst end i oktober. Vi havde en skøn weekend i hytten "Filialen" ved Ganløse, tæt ved et dejligt skovområde. Her fordelte juniorerne sig på aktivitetsmoduler efter eget valg, bl.a. læderværksted, mad på trangia, orientering og mad i gløder. Weekendens bød også på mini-olympiade, lejrball og et lettere uhyggeligt aftenløb.

Nye patruljer skulle dannes, og det brugte vi tid på i oktober. Man lærte hinanden bedre at kende, og igen fik patruljerne lov at planlægge deres eget møde. I november arbejdede vi med håndværksmærket i form af træskære-arbejde, stofmaling og syning.

December bød på "skovmøde", juleløb og juleafslutning i hytten med bankospil og præmier. Alt i alt var det finalen på et skønt år med fede ture, en hejk og ikke mindst en fuldstændig fantastisk kæmpesommerlejr. Tak for dejligt samvær og spejderarbejde til alle juniorer, vi glæder os til en masse aktiv spejd i 2018!

**Med spejderhilsen
Juniorteamet - Per, Hans Henrik,
Bjarne og Christina**



Troppen ca. 12-16 år

Troppen er den spejdergren, hvor spejderne for alvor udvikler sig. Spejderne skal selv aktivt tage del i planlægningen af møderne. Det eneste møde der er planlagt af lederne, er tropsmødet ca. én gang om måneden. Her har tropsledelsen planlagt aktiviteter, der som regel runder af med et oplæg til, hvad spejderne skal/kan lave den kommende måned. Herefter er det op til spejderne selv, med vejledning fra lederne, at planlægge deres møder.

Man er spejder i troppen i ca. 5 år, så man når at kende hinanden rigtig godt, får prøvet grænser af sammen, og derigennem får man et livslangt venskab. Hos Blushøjspejderne arbejder vi efter korpsets retningslinjer om at "Børn leder børn".



Spejderne planlægger efter et skema, hvor man skiftes til at have ansvaret for et møde. På den måde er spejderne selv ansvarlig for, at de aktiviteter der laves på mødet er sjove og spændende. Det er derfor også vigtigt at huske at melde afbud hvis man ikke kommer, da det ellers er svært at afholde møder med forløb, hvor alle skal have deltaget.



Selv om de nyeste spejdere inddrages i patruljens planlægning, kan det ske at man mister interessen, nu hvor man selv skal til at finde på aktiviteter. Derfor er patruljernes trivsel noget af dét, der har ledelsens højeste opmærksomhed.

De seneste år er troppen vokset gevaldigt fra 5 -10 spejdere, til næsten 30 spejdere. Med de noget begrænsede mødefaciliteter vi har, gør det møderne meget urolige. Og samtidig har både Patrick og Albert fået andre ting at se til, så de kommer ikke fast på møderne mere.

Troppen

Årets fællesarrangementer med resten af divisionen har desværre været meget tynde. Efterårets fælles tropstur var kun besøgt af 3 forskellige grupper, og fælles tropsmøderne har der desværre ikke været nogen af. Men så kan det næsten kun gå fremad i den kommende sæson.



Ser man på turene over året, skulle vi i marts have haft en hel weekend med orienterings aktiviteter. Af forskellige årsager blev turen kortet af til et endags arrangement, men vi havde en fantastisk dag i Gl. Grønholt Vang, og sluttede af med mad over bål midt i skoven. Naturen kan godt bruges, uden at have en fast base... - og der er også annonceret en hel weekendtur i år.

I påsken var der kursus på Egemosen Spejdercenter, hvor vi havde to patruljer med, og i maj



var der divisionsturnering, hvor vi ikke var prangende, men gjorde det godt på alle fronter – og for vist 6. gang løb med sejren i tovtrækningen... - for anden gang i finale mod os selv.

På Spejdernes Lejr var vi næsten hele troppen af sted, og spejderne



Troppen

”barrikaderede” sig i et langtelt, hvor alt fra mug og skimmel til venskaber og gode idéer havde ideelle vækstvilkår. De tre fungerende patruljer havde hvert deres ugeprogram. De fleste aktiviteter var kun for spejderne selv, men Theis og jeg var da med som hjælpeledere og løftebiler, lave termometre, skyde raketter af m.m., og som hjælpere på ”The Beast”, verdens længste



hoppeborg... Herudover gik tiden med at passe lejren – rette op på telte når det stormede og blæste, save/kløve brænde, lave bål og mad... - og så stod troppen for at opføre vores fælles spiseborde, opført i en sekskant under vores nyanskaffede maste-sejl, så alle kunne sidde i læ og lave/spise mad. De fleste andre grupper var meget misundelige på konstruktionen.



Så kom årets oprykningstur på Kongelundsfortet, og som de fleste nok husker, var det med Per og Esbens ny koncept, hvor forældrene var inviteret på aftensmad. Troppen kunne nyde ikke bare at være hjælpeledere, men at der også var aktiviteter for dem. Og så fik vi 12 ny spejdere med i troppen.

De ”gamle” spejdere deltog på Nathejk i slutningen af september – et kæmpe ”Røver og soldater” arrangement, hvor spejderne skal smugle forskellige ting gennem landskabet, undgå at blive

Troppen



fanget, og gennemføre forskellige aktiviteter, før de næsten 1½ døgn senere, og mange kilometer i benene, kommer i mål. Vi havde to patruljer med, der begge kom i mål før deadline... - rigtig flot klaret. Jeg ved at flere har proklameret at de aldrig skal med igen, men den sang har jeg hørt før... - det kommer de fleste alligevel.



tid, hvor også de andre afdelinger har deres møder, og skal have adgang til hytten – men med stor forståelse fra de andre afdelinger, og lidt hurtig oprydning, lykkedes det alligevel. Ugen blev afsluttet med ”bålvogtermærket”, hvor et bål skulle passes et helt døgn. Det var vist lidt koldt og fugtigt noget af natten.

Så kom årets juletur, denne gang i Sverige. Trop-pen boede i to patruljehytter, et stykke fra hytten, og skulle selv sørge for at holde disse varme natten over, ved hjælp af brændeovnene. Ud over den traditionelle juletur, nåede trop-pen også en hurtig tur igennem ”Korsskæret” i Söderåsen, selv om vi var ved at være nervøse for at vi havde

Som tidligere nævnt, var divisions tropsturen tyndt besøgt af grupperne, men vi var selv en hel del af sted, og havde en rigtig hyggelig tur. Temaet var ”spil og leg”, og der blev fremstillet/re-neroveret en del spil, som jeg regner med at vi skal præsentere på årets ”Skæg og Blålys”...

PLAN er en årlig tilbagevendende kursusweek-end i efterårsferien for spejderne, delt på alder. Der var ikke nogen af de ny spejdere af sted i år, men fem af de ældre deltog på forskellige PLAN kurser rundt om i landet, og kom tilbage med oplevelser, og forhåbentlig både inspiration og idéer til møderne.

”De Spydglatte Spidsmus” med gæster, holdt i november en uges kollektiv i hytten, og tog ved samme lejlighed flere forskellige mærker. Spejderne bor i løbet af ugen i hytten, og tager i skole direkte herfra. Så skiftes man til at sørge for morgen/aftensmad, og hjælper hinanden med lektier m.m. Det kan godt være en udfordring ved aftens-



Troppen

forregnet os med tiden. Men oplevelsen i den anderledes natur var trods alt vigtigere end tiden :-)

I januar måned har de ældste tropspejdere muligheden for at deltage på seniorernes vinterhejk – i år var Lucas af sted, og jeg har hørt de havde en fantastisk tur.

Der også været spejdere af sted på nogle af de mange "AdventureSpejd" løb. Det er løb som spejderne selv står for at melde sig, og sammensætte patruljer til.

Således gik året, med ikke alt for mange arrangementer, men de fleste velbesøgte. Oven i kom også Blå Café, Sct. Georgs-paraden, Skæg og Blålys, og hjælp med salg af juletræer.

Det kommende år bliver ikke mindre spændene. Tropsledelsen har netop lagt planer for hele det kommende år, og er blevet enige om at fokusere på de ældste spejdere – dem skal vi have vist, hvordan man planlægger gode møder, og have lavet lidt flere spændende aktiviteter sammen med, som de kan bruge som inspiration til deres egne møder.

Og så skal prøve at få flere "løse hænder" til enkeltstående aktiviteter – udnytte tilbud fra forældre og gruppens øvrige ledere, når de tilbyder



sig til specifikke aktiviteter. Inspireret af andre spejdergrupper, der har opbygget hele "teams" omkring deres afdelinger, har vi derfor oprettet en facebook-gruppe, hvor vi vil annoncere aktiviteter, vi godt kunne bruge hjælp til. Det kunne være man havde lyst til at vise hvordan man flår en hare, skriver en artikel i Dragør Nyt, rigger en skønnert til, eller finder spiselige urter i naturen i vinterhalvåret. Hvis den ærede læser vil byde ind, kan man skrive til Ole. Der vil kun være de forpligtelser, man selv melder ind med, og man er også velkommen til at være med, uden at bidrage med andet end gode råd og kommentarer.

Det resterende tropslederteam er i øvrigt blevet et medlem rigere – siden oktober har vi næsten hvert møde haft besøg af Jesse, der kommer fra Amerika, hvor han har været spejder. Han har også været tropsmedhjælper/assistent i det gamle Dragør Trop, og har fået lyst til lidt spej-



derarbejde igen. Jesse var også med på vores planlægningstur, og er dermed godt inde i vores tanker og planer for fremtiden – velkommen til.

Det kommende årsprogram er lagt – det første PL/A møde burde være afholdt nu, og de næste planlagt, vi har en tropstur i marts, og har hele 3 patruljer på påskekursus.

Angående patruljerne, bør vi også nu på PL/A (patruljeleder/-assistent) mødet have haft endnu en snak om patruljernes struktur – vi delte i december måned de 3 store patruljer til 4 lidt mindre, for at de enkelte patruljer bedre kunne finde ro om aktiviteterne, når der nu ikke var så mange.

En opfordring til, at man melder afbud til de enkelte møder må lige med her. Meld fra via hjemmeside, SMS, mobilkald - så de spejdere der har planlagt aktiviteter for dig, ikke har gjort det forgæves.

Hold øje med kalenderen, og hold dig orienteret om, hvad de andre spejdere melder sig til. Der er hele tiden eksterne arrangementer, og der er heldigvis nogen der har forstået, at det er for alle - man behøver ikke at vente på at tropsledelsen melder arrangementet ud... - men husk dog at fortælle, når I tager på tur.

Med spejderhilsen Jesse, Theis & Ole

Seniorer Klan Lunctus Cepe



Klanen, som går under navnet Lunctus Cepe, består af cirka fem aktive spejdere i alderen 17 - 22 år. Klanen holder fast møde torsdag aften, hvor der arbejdes på flere projekter.



Seniorer

Klanen voksede med to medlemmer i 2017, som begge tidligere har været aktive i gruppen og nu er startet igen.



I 2017 har klanen haft stort fokus på at indsamle penge til klankassen, som bl.a. skal gå til tilskud til sommerlejren 2018, hvor 10 medlemmer fra klanen skal på Interrail i Europa. Klanen har delt breve ud for kommunen og i 2018 hjulpet med at afvikle Lego World i Bella Center.

Der har været mange ture og aktiviteter i 2017. Den årlige vinterhejk, skæg og blålys hvor vi byggede en ballista, Spejdernes Lejr 2017, klaneture, sejlet med Kastrup Sø, Seniortræf m.fl.

2018 vil være året hvor klanen for første gang tager på sommerlejr alene, samt hvor vi forhåbentlig får nogle tropspejdere op.



Derudover skal vi snart i gang med planlægning af sommerlejr 2019, hvor vores drøm er at komme til Canada.



Seniorer

Klan McLeod

Klan McLeod, en old-boys klan med lang historie, har i 2017 primært koncentreret sig om grejet fra Gåsereden.

Foråret er gået med at redde og vaske det grej, der havde overlevet branden i den gamle pigespejderhytte på Rønnevej.

Klanen var også repræsenteret ved et påskearrangement i hytten, hvor ledere og klanspejdere var på aktiviteter i og omkring hytten, bl.a. æggepustning, maling af æg og endelig Blushøjmesterskab i påskeæggekast.

Vi går i øjeblikket med en tanke om flere møder i foråret, hvor bålstedet på fortet gerne skulle blive reetableret, samt eventuelt en hytte/renoverings-weekend til Reden. Reden er divisionens hytte på en smuk naturgrund i Fredensborg-området. Klanen bidrager dér med vedligehold og naturpleje.

Med spejderhilsen
Theis Dupont Riber



BLUSHØJSTEMNING



Frokost på Spejdernes Lejr i sommeren 2017. Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup, gæstede vores lejrplads og nød en spejderfrokost på de flotte køkkenborde, som tropsspejderne havde rejst.

Formandens beretning



Dragør, februar 2018

Endnu et godt år er gået her hos Blushøjspejderne!

Med henved 150 aktive medlemmer, heraf mange dygtige ledere, er det, som formand for gruppen, svært at være andet end tilfreds.

2017 har budt på mange spejderaktiviteter i vores gruppe. Særligt Spejderne lejr, med 37.000 deltagere, har gjort stort indtryk hos mange.

Vi var stærk repræsenteret. Tak til de mange voksne og børn som bidrog til en oplevelse ud over det sædvanlige. Jeg er sikker på at mange vil huske netop denne lejr mange år fra nu.

Året har også budt på mange andre spændende spejderaktiviteter. Blå café, juletræssalg, divisionsturneringer, weekendturer – for bare at nævne nogle af de mange tilbud til børn og voksne. Vi er en spejdergruppe, der har et meget højt aktivitetsniveau – drevet af glæden ved spejderlivet. Det skal vi holde fast i! Det høje aktivitetsniveau har kun kunnet lade sig gøre takket være et stort og imponerende frivilligt engagement fra gruppens ledere. Dem skylder vi forældre alle en meget stor tak.

Hytteprojektet skrider også fremad. Vi har nu opnået de vigtigste godkendelser, og kommunen – om end ikke økonomisk – bakker os op, og har

været en stor hjælp. Nu må vi alle håbe at vi kan opnå den nødvendige fondsstøtte.

For henved 10 år siden startede vi vores mikro-gren. I dag står vi med en stor og meget aktiv trop (12-16 år), hvoraf mange har været med siden de startede hos mikroerne. Mikro-grenen er i dag indgang til spejderlivet for mange børn og ledere, og en grundpille i vores gruppe. Det bliver spændende om vi med vores videreudvikling af gruppen kan gøre kunststykket efter med etablering af "familiespejd". Hvis der er aktive voksne nok, kan vi her skabe noget spændende der række langt ind i fremtiden.

Jeg vil gerne gentage opfordringen fra tidligere år, om at forældrene til stadighed står klar med hjælp, når vi vil fra styrelsen eller lederne beder om hjælp. Hytteudvalget er et rigtig godt eksempel på dette, det samme er den løbende forældre støtte. Hvis alle forældrene med spejdere i vores gruppe hjælper lidt til i løbet af året, så er der næsten igen grænser, for hvad vi kan nå.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en særlig tak til vores kasserer gennem en længere årrække, Christina Brixen, der takker af for denne gang. Tak for en stor indsats. En særlig tak i forbindelse med de mange opgaver med sammenlægningen af de to grupper Dragør Trop og Mikkel Skov Gruppe, og vores overgang til nyt økonomisystem.



Tak for et godt år!
Niels-Peter Rønmos, Formand

Find Blushøjspejderne

- www.blushoejspejderne.dk
- Facebook - søg på "Blushøjspejderne"
- På mail:
gruppen@blushoejspejderne.dk
eller til bestyrelsen:
styrelse@blushoejspejderne.dk

Tak for et dejligt
spejderår!

