



Årsberetning 2014

Blushøjspejderne

Blushøjspejderne er en gruppe fuld af liv!



Glade, varme lejrdage ved Gammel Ry og Himmelbjerget, sommer 2014

Beretning fra Gruppeleder Hans Henrik Gabelgaard

2014 har været et år med fortsat stor tilgang af nye medlemmer, specielt i de yngste afdelinger, og god deltagelse på turene. Det er gode tegn, og viser vi er på rette vej til at være en attraktiv spejdergruppe.

Men mange medlemmer og mange aktiviteter stiller også store krav til lederne, og her er vi ikke nok - der er fra tid til anden lidt "Tordenskjolds soldater" over det. Så et af målene for det kommende år er, at vi skal have styrket ledersiden, så vi fortsat kan holde et højt aktivitetsniveau til glæde for vores spejdere. Vores nye "Forældrestøtteteam" er en del af løsningen her.

På den lidt længere bane arbejder vi også for bedre fysiske rammer i form af et projekt, der har til hensigt at etablere en ny spejderhytte. Men det er et langsigtet projekt, der kræver vi rejser en del midler selv og løser en del andre udfordringer af mere teknisk og lovgivningsmæssig karakter.

Vores formand, Hanne Blichmann, har valgt at stoppe efter mange år som formand for først Dragør Trop, og siden Blushøjspejderne. Vi vil gerne takke hende varmt for hendes store indsats, specielt i forbindelse med sammenlægningen af Dragør Trop og Mikkel Skov Gruppe - en proces, der har ført til den store spejdergruppe i udvikling, som vi har i dag. Hvem tager stafetten op efter Hanne?

Der venter mange spændende projekter forude, både i form af hytteprojekt, styrkelse af ledersiden, gruppens deltagelse på den store tværkorpelige "Spejdernes Lejr 2017" i Sønderborg og meget mere. Blushøjspejderne fortjener en engageret og dygtig foreningsformand, der kan se potentialet i spejderarbejdet i Dragør.

**Med spejderhilsen
Hans Henrik Gabelgaard
Gruppeleder, Blushøjspejderne**

Mikrospejderne ca. 6-8 år



Årets gang hos mikroerne

I mikrogrenen er vi i gennemsnit 15 børn og to faste ledere. På møderne prøver vi at lære børnene om basis spejder viden gennem forskellige lege og opgaver. Vi lægger vægt på at lære børnene, at kammeratskab og respekt over for



Tålmodige mikroer til spejdermøde



De små leder de store på Sct. Georgsdag i Kongelunden



Mikroerne bygger bladbunke

I år har mikroerne bl.a. været på sommerlejr i Gammel Ry sammen med resten af gruppen. Vi var på vandretur til Himmelbjerget, vi var ude at bade i Knudsø i Ry og vi så på dyr og legede i



Mikroer på divisionsturnering



Kattekonger og dronninger til Blå Café

Mikrospejderne



vandland i Silkeborgs AQUA akvarium og dyrepark. Derudover havde vi to mikroer med på Divisionens efterårstur og én mikro med på gruppens juletur.

Lederne glæder sig til et nyt og spændende år, hvor vi håber på at kunne indføre endnu mere spejderarbejde på de faste ugemøder. Vi håber ligeledes at se endnu flere børn på turene.

**Mange mikrohilsner,
Dorthe og Linette**

Patrulje på løb, Sct. Georgsdag



Deltagerne på mikro-mini-turen i efteråret med divisionen

Ulveungerne ca. 8-10 år



I ulvegrenen er vi tre ledere og ca. 20-25 ulve. Der er generelt et fint fremmøde og frafaldet blandt ulvene er meget beskedent.

Grenen er som helhed velfungerende og består af lige mange drenge og piger. Aldersmæssigt er der knap en tredjedel, der skal rykke op til august og resten rykker først op i 2016.



Ulvenes favoritaktivitet: At stikke pinde ind i bålet...

På divisionsturneringen 2014 deltog kun få ulve, men de, som var med, gjorde en god figur. Der blev kæmpet til den store guldmedalje i alle discipliner, og ulvepatruljen vandt en flot 1. plads.



Ulvene med en fin 1. præmie på divisionsturneringen

Lederne siden sommerferien er Lise, Esben og Kim. Vi fokuserer selvfølgelig på klassiske spejderfærdigheder og de gode spejderoplevelser, men vægter også de sociale kompetencer i gruppen og samarbejdet meget højt.

Sommerlejren gik til Ryekol sammen med resten af gruppen. Ulvene var ved Himmelbjerget og på flere dagture til Akvaland, Knudsø og den lokale Brugs.

Der blev gået rigtig meget, men der var også tid til at lege vandkamp og prøve en svævebane, som troppen byggede.

Lige efter sommerferien var vi på den traditionelle oprykningstur ved Kongelundsfortet. Midt om natten mellem lørdag og søndag kom der pludseligt et uvarslet skybrud, og ulvene, der lå i de laveste telte, måtte evakueres op i ledernes shelter. Det gav dog ingen sure miner eller triste børn. De er ret seje, de der ulve.

Efter oprykningsturen startede vi med knivbevis. Der er som nævnt mange unge ulve i grenen og derfor startede vi sæsonen med de mest basale spejderfærdigheder: knivbevis, ømfodsmærket og kammeratskabsmærket.



Ømfodsmærket er et gammelt mærke, der er udgået fra de officielle mærkesystem. Det omhandler spejderloven, spejderløftet, hvad det betyder at være spejder, hvordan man hilser og selvfølgelig hvem Baden Powell er. Denne gruppe ulve er de sidste i gruppen, der får mærket. Det har nemlig været udgået siden 80'erne og kan ikke længere købes i Spejdersport.

Kammeratskabsmærket bød på ganske grænseoverskridende oplevelser, som det at skulle snakke med en anden ulv man ikke kendte i forvejen.

Ulveungerne



Men det virker som om det har rystet gruppen noget sammen, så det var prøvelserne værd.

I september var nogle få ulve på divisionstur med Amagerdivision. En rigtig hyggelig tur og vi håber meget at mange flere vil tilmelde sig til næste tur.

I november var vi på Kongelundsfortet til Halloweenløb samme med KFUM'erne og resten af Blushøjspejderne. Det var uhyggeligt. Så det var godt, at man kunne holde en leder i hånden



Pandelamper er en nyttig "gadget" for ulve

under mørkeløbet og turen ned i kasematterne.

Så var der mere hygge på juleturen, der foregik på Colleruphus. Der var nemlig julemad, julegaver og en herlig tur i skoven, hvor der blev lavet perler i bål og meget andet. Julemanden kom også og der var heldigvis masser af tid til leg oppe på sovesalen.

På møderne op mod jul tog vi håndværksmærket. Der blev arbejdet med papmachegrise og stearinbomber, og nogle få fik lavet et ranger-armbånd.

Som juleafslutning gik vi en stemningsfyldt tur ned til den gamle by, hvor vi opsøgte de steder, hvor der var filmet julekalender. Vi afsluttede turen med æbleskiver og saftvand i Gåsereden.

Efter jul har vi gennemført et vinterforløb med en masse udendørs aktiviteter. Vi har kælket, lavet bål, leget i mørket og givet sodavandsflasker tøj på. Alt i alt er vi haft nogle gode møder i de mørke måneder.

Foråret byder på masser af udendørs aktiviteter med divisionsturneringen som højdepunktet.



Halloween på Kongelundsfortet bød traditionen tro på masser af uhygge.

Vi regner også med, at vi kan liste en enkelt hytteovernatning ind i programmet, og sommerlejren går til Næsbycentret i Næstved i uge 27 fra d. 28. juni til d. 3 juli.

**Med ulvehilsen
Lise, Kim og Esben**

Juniorerne ca. 10-12 år



Blushøjspejdernes juniorer har haft et dejligt år. Det var en stor gruppe børn allerede ved årets start, og selvom en god del rykkede op til troppen i august, fik vi mange oprykkere fra ulvene, og vi har også haft en del juniorer, der er startet helt "ude fra". Så vi har været mange igennem hele 2014, hvilket gør spejderarbejdet sjovt og afvekslende, der er mulighed for at danne gode patruljer og for at danne venskaber på tværs i gruppen, uanset hvilken patrulje man er i eller hvilken skole man går på til daglig.



Madmøde i januar

Ved årets start blev der holdt en række møder, som juniorerne selv havde planlagt. De forskellige patruljer afviklede enten løb, små konkurrencer eller lege. Både Kyllinge-kebabberne, Næbdyrene osv. var ansvarlige for et møde hver. Det var en udfordring for juniorerne at få enderne til at mødes. Én ting er, hvad der lyder

spændende, når man brainstormer på mødeplanlægning, noget andet er realiteterne. Bl.a. Næbdyrene måtte sande, at de havde været for ambitiøse, og at der kan være langt fra planer til realisering. Masser af små detaljer viste sig at skulle ordnes undervejs. Noget vi lærte var, at "keep it simple" ikke er en dårlig idé.

De forskellige forløb af møder, hvor et tema knytter møderækken sammen, blev gennem hele året indledt med såkaldte madmøder. På et madmøde er der lejlighed til at snakke sammen, mens maden



Pionermøder og lidt lækkert på fortet i foråret



Der bygges gynger...

tilberedes. Her bliver nye forløb introduceret. I februar og marts var det fire forskellige basis-spejderfærdigheder, som var på tapetet. Og møderne blev struktureret ved hjælp af "baser", hvor patruljerne gik fra base til base for at lære om den enkelte færdighed. Der blev trænet i knob, førstehjælp, orientering og bål-tænding. Målet var at komme i "topform" til årets divisions-turnering ved at få genopfrisket den viden, juniorerne allerede havde og få bygget nye tricks og metoder på.

Base-strukturen på møderne viste sig at være rigtig god. Det kræver bare lige, at man er voksen nok, hvilket vi var i hele forårssæsonen. Vi var for det meste fire, til visse møder endda fem, nemlig Lise, Jogvan, Hans Henrik, Mikkel og Christina.

Juniorene



Det var en perfekt bemanning til baserne, hvor patruljerne kunne gå fra base til base, hvilket gav god variation for juniorene. Det gav ca. 15-20 minutters fordybelse i det enkelte emne, hvilket var fint til at fastholde interessen. Midt i møderne holdt vi fast i frikvarteret, for det er fortsat de fleste børn, der synes det er rart med en pause til fri leg eller snak med kammeraterne.



Vores ene juniorpatrulje på divisionsturnering 2014. 1. præmie i madlavning, sådan!

nen uholdbar. Det handler for juniorene om at lære at binde en effektiv besnøring, så man kan rejse et køkkenbord, som i princippet kan holde til en hel uges lejr. På divisionsturneringen skul-



Sofie tester en raftekonstruktion

I april var det tid til at komme ud i andre omgivelser, og vi er jo så heldige, at vi kan benytte os af både Kongelundsfortet og selve skoven.

Vi gik i gang med at træne besnøring og pionérarbejde. Der blev bygget både køkkenborde og gynger af rafter, bundet sammen med sisal. Vi har en god beholdning af egne rafter i vores lokale på fortet, og selve pladsen midt på fortet er rummelig nok til at fire patruljer kan bygge hver deres projekt. Der blev også tid til et madmøde på fortet i denne omgang, som et hyggeligt punktum for juniorenes byggeri. Alle patruljer fik rejst enten køkkenbord eller gyng, og kvaliteten blev grundigt testet. De fleste juniorer synes, at det er sjovt at bygge med rafter, men det blev også klart for alle, at hvis ikke besnøringerne er stramme, så bliver konstruktio-



Vores anden juniorpatrulje på divisionsturnering er klar med servering til dommerne.

le der bygges en gyng, som skulle kunne holde til dommernes test. Det lykkedes flot for alle vores juniorer, det blev endda til en 1. præmie i pionerarbejde til vores ene patrulje.

Juniorerne



Der blev tid til kort at genopfriske de fire færdigheder knob, pioner, orientering og bål-tænding på et enkelt møde forud for divisionsturneringen i maj. Juniorerne kunne da også prale af et samlet set rigtig fint resultat, hvor både drenge- og pige-patroljen fik fine placeringer. Pigerne løb med en 1. præmie i lejrarbejde for deres gyngestativ, og drengene fik 1. præmie for deres madlavning!

Det sidste forløb af møder inden sommerferien drejede sig om BRO-mærket. BRO står for Balance, Respekt og Optimisme. Vi talte om begreber som personlig indsigt, lokal forståelse, national samhørighed og internationalt fællesskab. Der var fokus på konfliktløsning, vi legede gæt og grimasser med forskellige erhverv, tegnede vores bedste spejderoplevelse, spillede vendespil med spejderlogoer fra hele verden og tilberedte en marokkansk gryderet på Trangia og bål. Det blev en anderledes spejderoplevelse for os alle sammen. Sommerferien var på trapperne og vi holdt sommerafslutning med et ordentligt bål.

Sommerlejren i år gik til Ryekol ved Gammel Ry i Jylland. Lejren bød på noget af det bedste sommervejr, Danmark kan præstere. Der var både vandring til Himmelbjerget og mulighed for at tage et 30-kilometers vandremærke. Juniorerne tog på kanohejk med troppen, hvilket gik over al forventning. Vi overnattede i bivuakker, lavede selv mad i små tremandshold og fik et bad i Gudenåen. Vi kunne bringe tørre telte med hjem efter en herlig lejr.



På udflugt - sommerlejr 2014



Oprykningsmøde mellem trop og juniorer, der spilles pind

August måned bød på oprykningsmøder, hvor vi mødte både ulvene og troppen. Kongelundsturen stod for døren, og det er godt at have hilst på sine nye ledere og spejderkammerater i god tid forud for selve oprykningsceremonien. Ud over oprykning af spejdere fra gren til gren, blev der også foretaget en mindre lederrokade. For at dele sol

og vind lige kunne vi ikke fortsat være så mange voksne i junior-teamet, så vi måtte afstå Lise til ulvene. Mikkel Eske skulle starte som PhD-studerende ved universitetet i Trondheim, så også ham måtte vi sige farvel til.



Efterårsmøder i Kongelunden

Som mange sikkert kan huske, fik vi et regnskyl af dimensioner på selve oprykningsweekenden på fortet. Men vi havde da godt vejr under løbet om lørdagen, og der blev også tid til både løve-jagt og bålhygge om aftenen inden den store skylle. Juniorspejderne havde tre sjaskvåde telte at pakke ned. Vi hjalp hinanden og fik det klarer, inden turen gik hjemad til varmt bad og tørt tøj!

I september slog vi juniorer vores folder i Kongelunden, hvor vi fik taget henholdsvis økse- og savbeviser, krydret med bålhygge og let O-løb i skoven. Kongelundsmøderne er altid gode, fordi

Juniorene



der er så mange aktivitetsmuligheder derude, og man bliver nu godt humør af en tur i skoven.

Snart var oktober over os med både efterårsferie, juniortur med Amager Division til Colleruphus og Halloween-arrangement på fortet. Juniorturen var alletiders i år, vejret var med os og vi tog kampen op imod fjendtlige zombier. Det kulminerede i et heftigt natløb med zombie-uhygge, kidnapning og tænding af hjemmelavede fakler. Søndag formiddag blev der bagt grønne anti-zombie-brød i urtepotter, brødene virkede som modgift på zombie-angrebet.



der blev introduceret og hvordan man sikkerhedsmæssigt forholder sig hertil. Der blev tilberedt både kogt vand til the, "kanoboller", kylling i karry og til slut også en kage. Vi var også på traditionelt byløb i Dragør gamle by og på et woop-løb med korpsets app til mobiltelefoner, den såkaldte "Woop".

Halloween-mødet på fortet er blevet en tradition i samarbejde med KFUM på Vestamager. Blå og grønne ulve og juniorer fra begge grupper var inviteret til at deltage i uhyggen. Ulvene tog på mørkevandring fortet rundt, besøgte spøgelsehuset (hvis man havde lyst) og sluttede af med hygge i bålhytten. Juniorene tog først i spøgelsehuset, hvorefter der var et lille løb i fortets omegn med listige poster og opgaver.

I årets sidste måneder ville vi tage trangiamærket, eller "stormkøkken" som det rettelig hedder. I mindre grupper af 2-4 spejdere lærte juniorerne stormkøkkenet godt at kende. Delene blev sat sammen og skilt ad igen, gas- og spritbræn-

Året der gik 2014 - Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps

Juleturen gik til Colleruphus, vi var alt i alt små 70 børn og voksne på weekend sammen. Vi havde et rigtig dejligt dagsløb i den østlige del af Rude Skov med poster bl.a. ved Løje Sø og Agersø. Der var den traditionelle julemiddag, hvor vi sad bænket hele gruppen med flæskesteg, rødkål og alt hvad dertil hører. Og så kom julemanden også forbi i år med gaver til store og små. Igen en god tur for hele gruppen, hvor man kan se hvor meget glæde de små og store spejdere har af hinanden.

Årets afslutning for juniorenes vedkommende blev et brag af en bankofest, hvor visse heldige elementer kunne hjembringe en sværm af chokolade-julemænd. Vi hyggede os med æble-



skiver, saftvand og masser af sidegevinster. Og en stor tak skal lyde til Bjarne og Aslaug, vores to forældrehjælpere ved juleafslutningen, som stod i køkkenet og serverede et herligt juletraktament.

Tak for et dejligt år med juniorene, som er aktive, højrøstede og glade børn! Vi ser frem til et spændende 2015 med grenen, hvor vi planlægger junior-sommerlejr på Gillastig (Sverige) i uge 27 med fokus på hejk og naturoplevelser.

**Med juniorspejderhilsener
Christina, Jogvan og Hans Henrik**

Troppen ca. 12-15 år



Her er troppen i gang med katapult-byggeri på divisionsturneringen i maj

Troppen er den spejdergren, hvor spejderne for alvor udvikler sig. Det eneste møde der er foræret, er tropsmødet ca. én gang om måneden. Her har tropsledelsen planlagt aktiviteter, der som regel runder af med et oplæg til, hvad spejderne skal/kan lave den kommende måned. Herefter er

det op til spejderne selv, med vejledning fra lederne, at planlægge deres møder.

Desuden er det alderen, hvor andre klubbers krav til fodbold, svømning, tennis, cykling m.m. stiger kraftigt, og hvor kravene til arbejdet i skolen også

stiger. Derfor er det desværre også troppen, der traditionelt har færrest spejdere og oplever størst frafald. Men det gør til gengæld at de der bliver, kender hinanden rigtig godt, får prøvet grænser sammen, og derigennem får et livslangt venskab.

Spejderne arbejder efter korpsets retningslinjer om at "Børn leder børn". De planlægger efter et skema, hvor man skiftes til at have ansvaret for et møde. På den måde er man selv ansvarlig for, at de aktiviteter der laves på mødet, er sjove og spændende. Det er vigtigt at huske at melde afbud, hvis man ikke kommer, da det ellers er svært at afholde møder. Selv om vi egentlig er to patruljer, er der mange møder der det sidste års tid har været afholdt som fælles møder, fordi der ikke har været spejdere nok til at holde to møder. Men heldigvis har vi nogle kvikke patruljeledere og assistenter, der formår at finde på et program alligevel.

Vi har haft en pause i de fælles tropsmøder, der plejer at være med resten af divisionen. Der plejer ellers at være stort at møde de andre spejdere fra øen. De forskellige grupper skiftes til at planlægge og holder det typisk i deres egen hytte på deres normale mødedag, så det er ikke altid vi kan møde lige talstærkt. Men i november blev fællesmøderne genoptaget, og vi var 3 spejdere og 2 ledere til møde inde på Christianshavns Vold. Næste møde er hos os i Dragør (26/2).

Troppen



Turmæssigt har de gamle spejdere oplevet en masse. De yngre har desværre haft en tendens til at "gemme" sig, hvilket er ærgerligt, for det er nu alt det sjove sker på turene. Troppen tilstræber at der er mindst en tur hver 2. måned, altså 6 ture om året. I år har vi haft folk med på: Thorolfs Bjergriseløb, Seditio, Apokalypseløbet, Divisionsturnering, Scout Out, Gruppesommerlejr, Kongelundsturen, Nathejk, Fælles Divisions Tropstur samt juletur. Desuden har spejderne selv afholdt en hyggetur på Kongelundsfortet, uge-kollektiv og en LAN-weekend. Hov – det var en del mere end 6 ture :-)

Bort set fra Divisonsturneringen, var alle forårets arrangementer eksterne. Derfor ved jeg ikke meget om, hvad der er sket på turene – jeg tror, vi skal se på at genindføre turberetninger.

Årets Divisionsturnering gik rigtig godt, og vi fik en del tingel-tangel med hjem. Gid divisionen ville finde på noget andet end alle de små læderlapper, der bliver væk, og som ingen kigger på. Tovtrækningen lykkedes det også lige at hive hjem, og jeg tror det er 4. år i træk vi har vundet den.

Sommerlejren var med resten af gruppen på Ryekol, hvor vi bl.a. havde juniorspejderne med på kanohejk på Silkeborgsøerne. Over blåbærmarkerne på Ryekol fik vi lavet en næsten 100 meter lang svævebane, som alle under 75 kg havde fornøjelse af – selv mikrospejderne fik lov at prøve, efter vi havde fundet en fornuftig



bremse. Det var ellers sjovt at se Mikkel takle de andre tropspejdere midt i luften, men hverken "bremse" eller spejdere kunne vist holde til det i længden. Svævebanen har i øvrigt været oplæg til, at seniorspejderne har udviklet en 85 meter lang svævebane på stålwire, hvor man kan opnå langt større hastigheder... - men det er en anden historie.

I starten af september holdtes årets oprykningstur på Kongelundsfortet. Vi sendte i år ikke nogen op til seniorerne, selv om der kom en masse ny op fra juniorerne. Et par stykker er desværre stoppet allerede, men vi er stadig 10 rigtig aktive spejdere. Patrick og Albert har været gode til at møde op som hjælpere, og Theis er vendt tilbage til møderne, så vi har også en fornuftig tropsledelse i øjeblikket.

Troppen



September-oktober er i øvrigt årets suverænt mest travle periode, og 2014 var ingen undtagelse. Tredje weekend i september er der nathejk – en stor gang ”røver og soldater”, seniorer er banditter og trops-spejderne er forfulgte – og så foregår det altid ”et sted på Sjælland”. Vi havde et hold af vores ældre spejdere med, der vist havde håbet på at gennemføre uden at blive taget – men den smuttede desværre. Det er der altså heller ikke mange der har opnået. Det er dog stadig et værdigt mål, så vi skal da op på hesten igen til september.

Fælles divisions-tropstur i starten af oktober er også en fast tur. I år (igen) på Colleruphus. Halvdelen af troppen var med, og fik prøvet kræfter med kodede beskeder, rationeringsmærker, befæstninger, krig og helstegt pattegris.

I efterårsferien ligger korpsets kurser, der for troppen kaldes PLaN. I 2012 var der for første gang åbnet for ”PLaN 0”, der henvender sig til helt nyoprykkede spejdere. Men selv om vi dengang havde en del med, var der desværre ingen der havde lyst til at deltage i år. Det er en skam, fordi spejderne oplever turen som en ”fed oplevelsestur”, mens man målrettet ”leger” ledelse, personlig udvikling og planlægning ind i turene, med hensynstagen til spejdernes alder. Flere af de gamle spejdere var dog afsted, og det er sjovt nok dem der har været afsted tidligere – de ved, at man får en på oplevelsen, og det er nok dem jeg skal have til at ”reklamere” for, hvor fantasti-

ske turene er – selv om det er afskrækkende, at man ikke må deltage direkte med andre fra gruppen.

Årets PC-Weekend med JOTI (Jamboree On The Internet) blev nok for meget – kun en meldte sig til. Men weekenden lapper også over med PLaN. Til gengæld fandt troppen på at holde Trops-kollektiv uge i Gåsereden. Spejderne bor en uge i Gåsereden, og tager i skole/til fritidsaktiviteter direkte fra hytten, hjælper evt. hinanden med lektier, og skiftes til at købe ind og lave mad. Hytten kommer til at se temmelig rodet ud i løbet af sådan en uge, og det var lidt pudsigt at se forbløffelsen hos spejderne, da vi nåede til mødet torsdag aften. Jeg tror de havde glemt at der selvfølgelig også skulle holdes almindeligt møde, så de første 20 minutter gik med oprydning.



Sidst på året var så årets juletur, sørme også på Colleruphus. Her dominerede pigerne, og helt som en juletur skal være, var der ren hygge hele weekenden.

Året er blevet åbnet her i januar med seniorernes Vinterhejk 2015. Turen foregår i det sydligste Sverige, i og omkring naturparken Söderåsen, hvor vi var på sommerlejr i 2013. Området er en del anderledes end Danmark, og er typisk nogle grader koldere. Således havde vi både is, sne, frost (og tøj), og da visse områder er svære at forcere, er det ikke helt ufarligt terræn. Derfor er

Troppen



kun de ældre spejdere inviteret. Tropsspejderne fulgtes med Patrick og Albert, og fik en rigtig god lang tur ud af det. Helt usædvanligt overnattede vi i år indendørs på Torp Dahlbergs, der er en gammel gård, der er blevet "skrællet" og åbnet for gående. Vi fik samlet knap så vådt brænde og hygget foran pejsen, til de enkelte blev trætte og gik i seng. Næste morgen var der faldet et ordentlig lag sne, der i løbet af vores morgentur til Kopperhatten desværre blev tung tøsne. Lige præcis sådan noget man kan slås med...

Således gik året, med i alt hele 13 gennemførte tur-arrangementer, hvilket er flot. Der har også været ture på programmet, der er blevet aflyst grundet for få tilmeldte, men det er nok forståeligt. Oven i kom også Blå Café, mini/junior halloween arrangementet på fortet, skovning af juletræer, og ikke mindst solget heraf, hvor troppen altid er repræsenteret – så der er nok at lave. Allerede nu kan jeg dog fornemme, at sæsonen bliver i noget lavere omdrejninger – påsketur, Seditio, Apokalypseløbet og Thorolfs Bjergriseløb bliver det ikke til. Så giv den gas med de ture, der bliver til noget.

2015 er godt i gang. Theis har lovet at hjælpe med at få lavet mere spejderarbejde efter korpsets retningslinjer. Det har vi hele tiden gjort, men Theis har været med til at afholde PLan-kurserne, og har derfor endnu mere aktuel viden end Ole, der mere kører på rutinen. Det forventer vi os meget af.

Troppen tager alene på sommerlejr i uge 27. Vi skal på vandretur i Sønderjylland og bl.a. se på Dybbøl stilingen, der jo var høj-aktuel sidste år, og derfor sidder stærkt i bevidstheden. Vandring langs Gendarmerstien er nok også obligatorisk. Vi når næppe til Dannevirke, men lad os se, om ikke der alligevel bliver et par ture over grænsen. Har nogen idéer til andre seværdigheder eller aktiviteter i området, vil vi gerne høre om det. Jeg håber altså også på at kunne få presset en tropstur ind i løbet af foråret, så vi kan få færdig-

gjort nogle af de mærker vi har kigget på. Og det er også ved at være langt tid siden vi har haft nogen ude at prøve kræfter med 50 eller måske 100-km mærket.

Hold øje med kalenderen, og husk fortsat at være lige så gode til at komme til møderne – det betyder rigtig meget for planlægningen.

**Med spejderhilsen
Albert, Patrick, Theis & Ole**



Vinterhejk på Söderåsen

Seniorenene McLeod Klan



Årsberetning for McLeod Klan 2014

McLeod klan er bestående af fem mødefaste medlemmer som sammenlagt har over 150 års spejdererfaring og går derfor i daglig tale under navnet "Den gamle klan".

Klanens primære virke består i at være gruppens "praktiske hånd", som udfører alle mulige opgaver som knytter sig til hytterne, Kongelundsfortet og shelterne.

Klanen er dog langt fra så mødeaktive som de andre grene, da vi kun holder møde hver 14. dag, men det er da alligevel blevet til en del projekter i løbet af det sidste år.

McLeod Klan startede 2014 op med at få ryddet op og afvasket loftet i den ældre Mikkel Skovhytte, og det var vist ikke blevet gjort før i dette årtusinde. Herefter fik vi malet loftet hvidt, hvilket har givet rummet et massivt løft ift. belysningen af lokalet.

Som foråret nærmede sig, gik den første weekendtur igen i år til Reden, som er divisionens egen hytte nær Fredensborg. Her fik vi renset sivebrøndene, repareret brændeskuret, hugget brænde, fjernet pileopvækst i mosen, lavet bålstedet ved shelteren, beskåret træerne langs adgangsvejen og renset afløbet fra mosen. Alt i alt en hård arbejdsweekend, som endte med god mad lørdag aften og et par sange ved bålet. Efter sommerferien fik vi startet projektet op med

at få lavet en samlet reol til alle gruppens telte i Gåsereden. Her skulle der bruges rigtig meget energi på at rydde op efter Miss Mac Garlics pink periode. Men til sidst kom vi da i bund, så lægter og lister kunne erstatte lyserøde lysestager og laksko.

Efteråret bød traditionen tro på den årlige klantur. Denne gang gik turen til Egelund ved Buresø,



Uden mad og drikke...



Mega-klodsmajor på turen til Egelund

hvor vi havde lejet os en primitiv hytte. Fredag blev mest brugt på kortspil og spille mega-klodsmajor (klodserne var af lægte-størrelse).



Lørdag fik vi gravet en jordgrubbe til at stege aftensmaden i. Dvs. at vi gravede et stort hul i jorden, forede det med store sten og tændte et bål i hullet, som fik lov at brænde i 4-5 timer, hvorefter man fjerner gløderne, smider kød pakket i stanniol ned i hullet, dækker det til med jord og ca. en time senere er kødet tilberedt.

Mens nogle gravede hullet, fik vi også sat en klatrebane op i et af de største bøgetræer, så de unge og stadig friske seniorer kunne komme til tops i professionelt udstyr og med Theis DK (Dirch Kristensen) som instruktør.



Blushøjspejdernes klatreinstruktør i aktion

Efter et par velfortjente hotdogs lavet på bålet, blev alle kræfter sat ind på at få opsat en svævebane på ca. 75 meter over en eng. Efter et par prøveturer i høj fart, var det blevet tid til at få lammeculotterne op af grubben, så aftensmaden kunne nydes. Da opvasken

Klar til afgang på stålwiren



var taget, var det blevet tid til at finde de gamle spejderdyder frem. To hold blev delt til natløbet, og i en meget tæt tåge og med over 100 år gamle kort over skoven gjaldt det om at finde frem til bålhytten, hvor der skulle dystes i at kunne lave flest pandekager over bålet med de indsamlede ingredienser fra natløbet.

Pandekagerne smagte godt efter et par timer i den lune nat, men alle måtte se sig for trætte til andet end at lyne posen, da vi kom tilbage til hytten. Søndag blev svævebanen justeret og spændt op, så alle kunne få en ekstra tur, inden vi fik pakket sammen.

Tilbage var blot den traditionelle julefrokost, som alle deltog i og alle fik snakket om årets sjove og spændende spejderoplevelser, og om dem som skal komme.

Tak for et spændende seniorår og for de oplevelser som alle fra McLeod har været med til at skabe og udleve

**Med Senior hilsen
Theis Riber**

Formandens beretning for 2014



Dragør, 1. februar 2015

Vi er nu inde i 2015 og jeg har valgt at gå af som formand, hvorfor mine beretning ikke handler så meget om året der gik, men om mine tanker for hele min periode.

Jeg begyndte i 2010 som formand i Dragør Trop, som var pigespejderne i Gåsereden på Rønne Allé. I 2013 valgte vi at blive lagt sammen med Mikkel Skov, som holdt til i hytten ved Blushøj på Engvej. Jeg gik fra at være formand for en lille hyggelig pigegruppe, til en stor blandet spejdergruppe med mange forskellige mennesker, aldre, interesser. Det var pludselig meget anderledes, men ikke på en negativ måde, det var super spændende og sjovt at være en del af den proces.

I alle årene har jeg oplevet et enormt frivilligt engagement fra ledere og forældre i styrelsen, som jeg til en hver tid beundrer og er taknemlig for – det er dette engagement der gør at vores børn kan blive spejdere og få nogle fantastiske oplevelser, både på de ugentlige møder, men også på ture og lejre. Min datter er nu 16 år og har, efter et efterskoleophold, valgt ikke at være spejder pt., men jeg er ikke i tvivl om hvad hendes år som spejder har rustet hende til: Selvstændighed, lyst til at opleve og udforske, samarbejder og samhørighed, elske naturen og passe på den og meget mere.

Jeg har også lært meget af at være formand, et møde med mange forskellige mennesker, alle aldersgrupper og samtidig oplevet det fantastiske samarbejde, der kan opstå og forståelse for hinandens ønsker og forventninger.

I de kommende år bliver der store som små opgaver der skal løses, for at sikre gruppens eksistens og udvikling. Det kræver, at der fortsat er et stort engagement, hvorfor jeg håber alle I andre forældre vil reflektere lidt over mine tanker, og efterfølgende tilbyde Jeres hjælp når der er brug for det. I behøver ikke alle sidde i styrelsen eller være lederassistent, men en hjælpende hånd til arrangementer og møder betyder meget – en hjælp er aldrig for lille. Som forældre til to piger ved jeg godt, hvordan en hverdag kan forløbe, og hvor svært det kan være at engagere sig i alle børnenes fritidsaktiviteter, og det er ikke et krav, blot et lille "kærligt" puf, jo flere der løfter i flok jo nemmere bliver det. – Hold Jer orienteret via nyhedsbreve, hjemmeside og facebook og byd ind, når der er tid/lyst.

Jeg vil trygt overdrage gruppe til en ny formand, vedkommende kommer aldrig til at stå alene, der er altid andre, der gør en indsats også. Det er nemt at være formand.

Men lidt om 2014 skal I også have. Vi har haft fokus på at få en stabil økonomi, hvilket vi har. Vi har samlet penge ind på mange måder, og disse penge er øremærket til at gå i gang med en

proces for at etablere en ny hytte, så gruppen kan samles på én adresse.

Blå Café ved fastelavn, salg af lodder fra Super-Best, juleskrabekalendre og juletræssalg, alle aktiviteter, der har givet større og mindre overskud til opsparingen, men igen kun har kunnet lade sig gøre på grund af manges deltagelse og samarbejde.

Yderligere har vi modtaget donationer fra Borgerforeningen, Lions Club Dragør, som vi takker mange gange for.

Tak for denne gang – pas godt på denne dejlige spejdergruppe.

Hanne Blichmann

Find Blushøjspejderne

- www.blushoejspejderne.dk
- Facebook - søg på "Blushøjspejderne"
- På mail: gruppen@blushoejspejderne.dk eller til bestyrelsen: styrelse@blushoejspejderne.dk

Tak for et
dejligt
spejderår!

